

## **IN MEMORIAM** Victor 'Zorbas' Arditti

In Samen verder nr. 2 (blz. 21, 'De les van een lepra-eiland') schreven Mary de Vrieze en ik een artikel over onze ontmoeting met Victor Zorbas, de 'Veerman' en gids van Spinalonga.



Veel mensen hebben hem ontmoet toen zij op vakantie waren op Kreta. Hij had een veelbewogen leven achter de rug en had oog voor de mens in nood en hij heeft waar hij kon op professionele wijze geholpen. Ondanks zijn hoge leeftijd was hij nog steeds als vrijwilliger maatschappelijk werker in Den Haag.

Hij was bereid om, indien er belangstelling was, naar onze stad te komen en te vertellen over de geschiedenis van de leprakolonie Spinalonga en zijn latere missie om hulp te bieden aan hen die tussen wal en schip waren geraakt.

Helaas kreeg hij begin maart jl. een hartinfarct en is hij op 18 april op 84-jarige leeftijd overleden.

De familie verzocht ons naar de uitvaart te komen. Helaas kon Mary niet vanwege de gezondheid van haar partner.

Op 24 april vond in 's-Gravenzande de indrukwekkende herdenkingsceremonie plaats. Er werd zand van het graf van zijn ouders en zus uit Israël over de kist gestrooid en de Israëlische vlag erover gelegd. Vervolgens werd naar Joodse traditie het Kaddisj, het gebed voor de overledenen, uitgesproken. Alle aanwezigen legden bij het afscheid naar Grieks gebruik een muntje op de kist 'om de veerman voor de overtocht te betalen'.

Hij was een bijzonder mens, altijd op zoek naar de Waarheid, en hij stelde zijn leven in dienst van de medemens. Ieder die hem heeft gekend zal ervaren hebben dat deze bijzondere man in zijn leven al ruimschoots voor deze overtocht zal hebben betaald.....

Zijn levensgeschiedenis en rouwkaart zijn te vinden op onderstaande links:

[http://www.victorzorbas.com/nl\\_index.html](http://www.victorzorbas.com/nl_index.html)

<https://www.facebook.com/victor.arditti?fref=ts>

U kunt aan zijn kinderen uw medeleven betuigen of uw reactie/herinnering delen op:

[www.memori.nl/gedenkplaats/victor-zorbas-arditti](http://www.memori.nl/gedenkplaats/victor-zorbas-arditti)

Zijn familie overweegt of het mogelijk is zijn boeken en dvd's nog uit te geven.

Ellen Heij-Harms